

## NIEUWSBRIEF

De 24ste nieuwsbrief alweer van dat mooie plekje in de Zuid Franse Cévennes !



De mooie sfeer foto is afgelopen zomer gemaakt door Ella en Wil, die « op het mooiste plekje van de camping » staan: plek 32

In dit verband is het interessant om te melden dat volgens Mieke plek 29 de mooiste is terwijl Gerben en Korrie het liefst, als het effe kan, op no 2 staan. Onze motorrijders bevelen beleefd plek 44 (voorheen 26) aan, volgens hen de mooiste, maar Bart preferereert 22, terwijl Hanna zo graag op 37 staat..... en zo kan ik nog wel even door gaan.

Geweldig toch, al die « aller mooiste » plekjes die zo mooi geworden zijn, mede dank zij de hulp van al onze vrienden.



plek 26  
plek 44



plek 33  
plek 12



### WITH A LITTLE HELP FROM MY FRIENDS.

Als fan van Joe Cocker draai ik het liefst zijn versie en niet de oorspronkelijke uitvoering van de Beatles, maar ongeacht in welke uitvoering, we genieten van de hulp van onze vrienden.

Nu hebben we daar nooit over te klagen gehad dus als we van deze plek nog even iedereen mogen danken voor de hulp en steun in al die jaren ?

Ook komende zomer kunnen we weer rekenen op een aantal vrijwilligers in mei om de camping in orde te maken en als je mee wilt helpen, ben je welkom van 1 tot 15 mei.



En net zoals afgelopen jaar, komen ook deze zomer weer verschillende mensen helpen zodat iedereen weer volop kan genieten van al het moois wat deze streek te bieden heeft. En van het aangename gezelschap van de andere gasten, dat mag ook wel eens gezegd worden !

## DE JAGERS EN DE EVERZWIJNEN.

Ons terrein is jaren lang een stiltegebied geweest voor het wild (chasse reserve), m.n. voor de everzwijnen, zodat ze een plek hadden waar ze ongestoord kunnen verblijven. En het is ze net zo goed bevallen als onze gasten, want het werden er meer en meer en meer .....



En dat hebben we geweten dit najaar. Nauwelijks was het ene gat in het hek gedicht of ze hadden alweer een andere opening gemaakt en ze zijn er zelfs in geslaagd het poortje open te wurmen. En natuurlijk ondertussen lekker het camping terrein omploegen.

De jagers zijn dus gekomen om het hek te repareren. Eén van hen heeft eerst onze trekker gerepareerd zodat hij de omgeploegde stukken weer netjes kon egaliseren. Binnenkort komen ze weer langs om het hele hek nog een keer te controleren.

Maar de put dempen nadat .... schiet natuurlijk niet op, dus buiten het vakantie seizoen jagen de jagers ook op ons terrein. De eerste keer dat ze kwamen hebben ze meer dan 50 (!!!) everzwijnen gesignaleerd, een gigantisch aantal. Jammer genoeg hebben ze er maar 8 kunnen schieten, maar de jagers komen nu regelmatig terug en het aantal everzwijnen neemt gestaag af. Zoals Brederode al zei: "Het kan verkeren".

## DE WEG, HET UITZICHT EN DE STILTE.

Niet iedereen zegt dat, maar er zijn wel degelijk regelmatig gasten die bij aankomst roepen: "Wat een geweldige weg, fantastisch, heerlijk, prachtige uitzichten, leuke bochten, op dit soort wegen rijden we graag, dat is pas echt rijden." En nu een groot deel van de weg naar St. Michel opnieuw geasfalteerd is, zullen veel van onze gasten er blij mee zijn. Want het maakt een verschil ! Je zoekt er over.

Unaniem zijn onze gasten over het uitzicht. Vanaf de camping, of vanaf het terras van het huis, vanuit de gite



of van de studios of op een wandeling, het hele jaar door is het genieten van al die fraaie uitzichten. Zo liepen we afgelopen herfst over de kam: het gouden herfst licht over de rood en geel verkleurende bomen, mooie blauwe lucht en witte nevel dampen die uit het dal opstijgen en kijken zo ver als je kunt: dat was weer zo 100 % genieten. En zo iets blijft je bij.



De stilte kan ik je niet laten zien, maar misschien lukt het om die in je herinnering terug te halen ?

Het is een kostbaar en zeldzaam goed geworden, de stilte, maar hier kun je het nog beleven. 's Nachts wordt de stilte nog verdiept tussen het roepen van de bosuilen.



Lekker kamperen in de zomer of het hele jaar door, heerlijk luxe in een van onze zeer gewaardeerde gîtes of studios verblijven. Even tot rust en tot jezelf komen ....

#### QI GONG

Dat laatste elke



nodig, frans spreken ook niet want ze spreekt ook Engels en ze doet de beweging voor, dus ....

Misschien tot ziens ergens dit jaar of een andere keer en in ieder geval een fijne vakantie toegewenst !

Lisa, Todor en Zarina

P.S. De nieuwe bakker die vorig jaar gekomen is, kan nog steeds niet bakken. Ik zoek dus naarstig naar een andere bakker die kan komen bezorgen (en bakken) maar we hebben in ieder geval (bruin) brood in de vriezer.