

Nieuwsbrief

la Combe de Ferrière

Wat later dan gebruikelijk, voor de 22ste keer, de jaarlijkse Nieuwsbrief van dat mooie paradijsje in de Zuid Franse Cévennes.

ZIN IN GENIETEN?

De lente kondigt zich duidelijk aan: ontluikende bloemen, uitbottende struiken, lekker weer. Kortom: de tijd van het heerlijk buitenleven breekt hier weer aan. En daarmee ook de komende vakantieperiodes van voorjaar en zomer. Zin om daar van te komen genieten? Als het soms 's nachts nog wat fris is of als je niet (meer) wilt kamperen dan heten we je graag welkom in één van onze studio's of gîtes. En tussen 15 mei en 15 september kun je weer je tent opslaan op de camping: prettig in de buurt van andere families met kinderen, meer afgelegen op je eigen terras, met de camper of caravan op wat wij de "lange wei" noemen.... er zijn ruime mogelijkheden zowel in voor en naseizoen als in hartje zomer. En velen weten dat ook, want we hebben zoals gebruikelijk al enkele tientallen reserveringen voor een gîte, studio of kampeerplaats. Wil je ook reserveren? [Klik dan hier](#).

ZIN IN ONTSPANNEN?

De succesvolle Qi Gong week van vorig jaar zomer onder begeleiding van Hélène Chaudagne herhalen we dit jaar in juni en in augustus. Vorig jaar was het een mooie internationale en gemotiveerde groep van Engelsen, Fransen en Nederlanders. De omgeving en de rust droegen bij aan het geheel. De prof was onder de indruk van de deelnemers (die - ieder op zijn of haar eigen niveau - met veel plezier en inzet de cursus gevolgd hebben) en de deelnemers waren onder de indruk van de prof!



Dit jaar o.l.v. dezelfde prof die ook goed Engels spreekt, van dinsdag 9 tot en met zaterdag 13 juni of van maandag 17 tot en met vrijdag 21 augustus. Vijf keer een ochtend Qi Gong doen, goed voor lichaam en geest, ervaring niet nodig, een cadeautje voor jezelf. Voor de prijs (50 €) hoef je het niet te laten, wel graag [inschrijven](#) want er is een minimum (6) en een maximum (15) aantal deelnemers.

ZIN IN INSPANNEN?

Als je zin hebt om je juist wat in te spannen, dan is je hulp welkom bij het voorbereiden van het seizoen: van 4 tot 18 mei komt weer een groep vrijwilligers ons helpen met allerlei klussen: van bosmaaien en schilderen, tot houtsjouwen en reparaties uitvoeren. Zin om mee te doen? [Mail ons even!](#)

WINTER WERKZAAMHEDEN

Mensen vragen ons regelmatig wat we zo al doen zo 's winters, zo zonder gasten, en helemaal alleen, en of we ons niet vervelen. Nou, nee dus. Het is natuurlijk wel een stuk rustiger, maar we blijven bezig! Naast de jaarlijks terugkerende werkzaamheden zoals het af en dan weer aansluiten van het sanitair, het



zwembad winter en dan weer zomer klaar maken, zijn er altijd links en rechts wel kleine reparaties te doen en natuurlijk het terrein onderhoud, de hele administratie, de boekhouding en het onderhoud van de sites. En tot voor kort waren we elk jaar wel met een grote verbouwing bezig: de Mas met de koepelzaal, de grote keuken, de gastenkamers, het zwembad, de twee gîtes, de drie studio's, de gastenkamer, de vernieuwing van het sanitair gebouw en zo tussen de bedrijven door, ook onze eigen woon ruimte. Kortom, werk genoeg, ook in de winter.

VRIJWILLIGERS WERK

Bovendien zijn we daarnaast, net als toen we nog in Nederland woonden, in allerlei bewegingen actief, zo tussen, naast en door de bedrijven en verbouwingen heen.



Jur heeft zich nu vanwege gezondheidsproblemen moeten matigen, maar trekt nog steeds twee leuke projecten. De ene is om de productie van duurzame energie in onze Cévennen te bevorderen. Via een coöperatie investeren tientallen mensen in het produceren van duurzame energie (vooral elektriciteitsproductie met zonnepanelen op daken van gebouwen van particulieren, bedrijven en gemeentes). De eigenaar van het dak krijgt een kleine jaarlijkse huur voor het gebruik van het dak, de opbrengst van de verkoop van de elektriciteit gebruikt de vereniging om nieuwe projecten te financieren. Dit project is door de Régio als voorbeeldproject

gekozen en wordt door hen gesteund: voor elke, door deelnemende burger draagt de Régio 500 € bij aan de financiering van de projecten! Als je wilt, kun je hier ook aan mee doen. [Mail even](#). Dit project heeft geleid tot een paginagroot artikel in het huis-aan-huis-blad van de Regio, verspreid onder de 2,7 miljoen inwoners van de Regio, waarbij Jur als initiatiefnemer geportretteerd is. Waren we best wel trots op.....

Een ander project is het ontwikkelen van de bosbouw bij ons in de streek. Het volop aanwezige bos wordt als waardeloos gezien, terwijl er wel mogelijkheden zijn om het rendabel te maken. Maar dat betekent het bewerken van de publieke opinie, het uitwerken van concrete voorstellen, en het laten uitvoeren ervan door plaatselijke kleine ondernemers! Het levert ook werkgelegenheid op want die bomen moeten natuurlijk gekapt, vervoerd en bewerkt worden. Leuk is dat mede dank zij dit project een Roemeense familie die in een krottenkamp woonde, werk en huisvesting heeft gevonden in de buurt omdat hij houthakker is, waardoor tegelijkertijd ook het voort bestaan van de school in dat dorp voor de komende jaren veilig is gesteld. Drie vliegen in één klap!



CREATIVE AKTIVITEITEN

Wat Lisa's activiteiten betreft, naast haar voorzitterschap van de adoptie-ouder-vereniging in de Gard en van daaruit ook op landelijk niveau, volgt zij sinds twee jaar schrijfateliers in het Franse en is een week in Marokko met een groep aan de schrijfsgaan. Een hele aparte ervaring: als Nederlandse "vreemdelinge" met een groep Fransen in

MONSIEUR JACQUES

Ik zag in't Kröller Muller mijn opa staan, als Monsieur Jacques in brons gegoten, al heette hij gewoon maar Jan.

De handen op de rug, de welgevulde buik vooruit, het hoofd welwillend kijkend, de rug fier recht in zelf voldaan' tevredenheid.

Als dat beeld zo afstandelijk, in zijn voldaanheid ontoegankelijk, is hij nooit dicht bij mij gekomen.

In zijn huis heb ik het altijd koud gehad.

Marokko waar de hele groep "vreemdeling" was, terwijl in Europese landen de Marokkanen als "vreemdeling" beschouwd worden. Misschien dat daar ooit eens een boekje over uit komt....!

En zij heeft de smaak van dichtten te pakken gekregen! Zoals ze zegt: "Mijn Frans is niet onaardig maar dwingt me toch tot eenvoudig schrijven. Daar is niets mis mee en kan ook goede resultaten opleveren, maar ik voelde me erdoor beperkt. Nu ben ik in het Nederlands gedichten gaan schrijven". En met heel verrassende en vaak aansprekende teksten. Een soort oma Mozes die op haar tachtigste begon te schilderen. Als je het leuk vindt, kijk dan eens op www.gedichten.nl voor meerdere gedichten van haar.

En voor diegenen die graag willen weten hoe het met de kinderen gaat: goed, maar ze vinden het niet leuk meer als we over ze schrijven. Dus vraag het hen zelf maar als je weer eens hier bent!

Hartelijke groet en het welkomstdrankje staat voor je klaar als je weer langs komt!,

Lisa, Jur, Todor en Zarina