

Nieuwsbrief 2014

La Combe de Ferrière

Beste mensen

Zoals te doen gebruikelijk aan het begin van het nieuwe jaar, de nieuwsbrief van naturisten camping La Combe de Ferrière, dat prachtige plekje in Zuid Frankrijk.

Zoekt contact



Afgelopen zomer zat er een kerkuil in een boom midden op de camping. Iedereen heeft haar (of hem?) kunnen bewonderen en de onverstoornis van de uil op zich in kunnen laten werken. Hij (of zij) verblikt of verbloosde absoluut niet onder al die belangstelling.

Is het dezelfde kerkuil die de afgelopen nachten voor de kamer van onze dochter Zarina zat te roepen? Eerst had Zarina er last van, maar daarna kwam zij met de interessante vraag: "wat wil die uil me eigenlijk zeggen"? Toen we haar ook een plaatje toonden van de kerkuil, riep zij uit "Wat is die mooi!" En nu hoopt ze dat hij binnenkort weer voor haar raam zit, want zij wil hem graag in het echt zien. En typisch Zarina, ze wil ook proberen in contact te komen met de uil. Met bosuilen lukt dat als je hun roep nadoet, dus misschien ook wel met een kerkuil!

Natuurlijke gasten.

De dieren uit onze omgeving hebben onze camping duidelijk in hun leef gebied opgenomen, zoals de jonge bosuil die zich nestelde voor het raam van de bar. Een gast gaf ons een lijst van meer



dan twintig vogels die hij had gezien en/of gehoord, verschillende mensen hebben dassen gezien of spelende jonge vosjes. Reeën zitten hier ook volop. En onze zomergasten hebben waarschijnlijk wel de nachtegaal en vast en zeker de grote bosuil gehoord met zijn geheimzinnige "oehoe, oehoe". 's

Morgens kun je gewekt worden door een kloppende specht en soms laat de Europese eekhoorn zich zien. In het voorjaar, als alles uit komt, is het gekwetter van de vogels bij het krieken van de dag een waar genot. Eind september horen we soms een hert burlen. Ik dacht trouwens eerst dat het een brommer was: typisch een grote stads mens.



In contact met de natuur



Wat we beoogd hebben toen we 22 jaar geleden de camping creëerden, lijkt goed gelukt. De integratie in het landschap is goed geslaagd, het contact met de natuur – voor ons één van de meest aangename kanten van het kleinschalige naturisme – maakt integraal onderdeel uit van onze accommodatie. De mogelijkheden om de rijke natuur van de Cévennes te verkennen zijn talrijk: tientallen wandeltochten, fietstochten, mogelijkheden tot paardrijden, zwemmen in een beek of rivier. Veel gasten zeggen dat ze beslist terug komen omdat ze nog lang niet alle rijkdom van deze streek verkend hebben. En ons partnerschap met het Nationaal Park van de Cévennes onderstreept onze benadering van toerisme als ecologische activiteit in harmonie met z'n omgeving.

Natuurlijk met respect

Natuurlijk ben je naturist in de natuur en natuurlijk heb je respect voor jezelf, respect voor de ander en respect voor de omgeving. Wij waarderen het dat ook in de sfeer op onze camping die dimensie van respect en contact met de omgeving en met de andere gasten door vele van onze gasten ervaren wordt. Ook onze burens uit de wijde omgeving zeggen ons regelmatig dat zij onze gasten als zo vriendelijk en discreet ervaren: ze groeten, laten geen vuil achter, maken geen kabaal. Een compliment, dat wij bij deze graag aan jullie doorgeven.

Natuurlijk ecologisch

We waren met de Kerst in Nederland en hebben aan den lijve kunnen ervaren hoe anders daar de afval scheiding loopt. Dat deed ons beseffen hoe lastig het Franse systeem voor Nederlanders is en we realiseerden ons ook, hoe goed onze gasten hun best doen om het losse plastic en de yoghurt bekers WEL bij het overige afval te doen. Nog een compliment dus!



Een compliment kregen we ook van de organisatie "Green Key", die het ecologische gehalte van toeristische structuren evalueert en die in hun laatste beoordeling over ons schreef: *"Uw projecten gaan allen in de richting van een beperking van de impact van uw activiteit op het milieu met een werkelijke dynamiek van vooruitgang. U bent een echt voorbeeld om te volgen voor uw bedrijfstak"*.

Ook komend jaar rekenen we weer op onze gasten om nog een stapje verder te gaan in onze aanpak: we gaan testen of een collectieve compostbak mogelijk is. Zo kunnen etensresten direct weer terug in de natuur en verminderen we de afvalbergen.

Ecologie en welzijn

Dit jaar bieden we weer iets nieuws, namelijk om te werken aan je eigen welzijn, je eigen innerlijke ecologie zou je kunnen zeggen. Vijf keer een ochtend Qi Gong, en desgewenst 's avonds een meditatie. De omgeving leent er zich uitstekend voor, evenals de sfeer op de camping. De kosten bedragen 50 euro voor de Qi Gong en je kunt kiezen tussen de week van 16 tot 20 juni of van 4 tot 8 augustus. Zo'n week gaat door als er voldoende (minimaal 6) mensen zich ingeschreven hebben. De voertaal is vooral de lichaamstaal en verder engels of frans.



Ook is er weer een mogelijkheid tot massage: als er twee of drie mensen zich een dag of twee van te voren inschrijven, komt Brigitte, een Française uit de buurt, langs voor een massage. Een mooie aanvulling op ontspannen in de sauna, plonzen in het zwembad, meditatie bij de beek of gewoon genieten van de zon, de omgeving en de rust.

Naturistisch werken en verblijven



Met een beetje mazzel hebben we dit jaar iemand uit de buurt die ons kan helpen met schoonmaken, maar ze kan zeker niet elke dag komen, dus we zoeken weer opnieuw mensen die tegen een gratis plek op de camping het sanitair willen schoon houden en af en toe ander schoonmaakwerk willen doen. Je helpt ons er echt mee, dus als je het wat lijkt, laat het even horen!

We bieden ook weer opnieuw fikse kortingen op de huur prijs van een studio of een gîte buiten het seizoen. Een week in het vroege voorjaar kan hier geweldig zijn en soms is in de winter de skipiste op de Mont Lozère geopend; er zijn 4 verschillende pistes en ook zonder sneeuw kun je je hier goed vermaken. Ook groepen zijn dan van harte welkom!

En in mei en juni is het weer hier vaak heerlijk en dus is ook een verblijf op de camping dan een genot. We hanteren in mei een forfait van 17 en in juni van 20 euro (met extra korting voor alleengaanden en mensen die zonder auto komen).

De [gites en studios](#) zijn het hele jaar te huur en vanaf 15 mei tot 15 september heten we je graag weer welkom op [de camping](#). [Reserveren kun je hier](#).

Hartelijke groet en wie weet, tot ergens in 2014!

Lisa Jur Todor en Zarina

