

Nieuwsbrief La Combe de Ferrière

februari 2013

Voor de 21ste keer alweer, de jaarlijkse nieuwsbrief van natuuristen centrum La Combe de Ferrière, in dat geweldige stukje Zuid Frankrijk, je weet wel, dat bijzondere, natuurrijke gebied van de Cevennes die niet voor niets afgelopen jaar door de Unesco tot wereld erfgoed verklaard is.

De moeite waard dus om weer eens langs te komen en te genieten van het overweldigende natuurschoon, de variatie in het landschap, de prachtige vergezichten, de rust, de stilte en natuurlijk het heerlijke weer. Zo vlak bij de Middellandse Zee is het hier bijna het hele jaar door zacht en zomers lekker warm maar nooit echt heet dankzij de hoogte en de omliggende bossen.

ZO MOOI

We zien alweer de eerste aankondigingen van de lente: de seringen die beginnen uit te lopen, een enkel maartsviooltje. Het is hier altijd volop genieten wanneer het voorjaar losbarst, ook omdat het dan vaak al heerlijk weer is. En dan al die geuren van bloeiende bollen, planten en bomen! Verschillende gasten komen hier in de loop van het voorjaar ook even van meegenieten. Wees welkom!

En zoals elk jaar hebben we ook dit najaar weer volop kunnen genieten van een prachtige herfst. Half november hebben we bijvoorbeeld nog buiten kunnen lunchen, met fraai uitzicht over het dal en de spannende kleuren van de bomen: de moerbei zonnegeel, de kastanjes eerst licht geel, dan geelbruin om uiteindelijk roodbruin te worden, de wilde kers fris geel en de essen verkleuren lente-groen-geel in de herfst, dit alles verrijkt met de vuurrode herfstkleuren van de wilde wingerd, de blauwe lucht er boven en dat gezellige zonnetje er ook nog bij. Dat is heerlijk genieten van een wel heel fleurige, kleurrijke en vrolijke omgeving.

En dat het in de zomer hier ook aangenaam toeven is, hoeven we jullie niet meer te vertellen!

TERUGBLIK

In 2012 bestonden we 20 jaar en dus hebben we weer een boekje gemaakt: "20 jaar La Combe" met allerlei anekdotes, recepten en vele foto's. Alom door onze gasten geprezen! Het is altijd leuk om terug te kijken, te zien wat we allemaal gerealiseerd hebben en hoe ons leven gewijzigd is. In de dagelijkse drukte komt dat er niet van, en een jubileum nodigt er als vanzelfsprekend toe uit. En natuurlijk hebben we ruim boekjes laten drukken zodat we jullie ook eentje kunnen geven als jullie dit jaar langskomen.



Ook het gerenoveerde sanitair gebouw oogst veel lof: de open binnen ruimte is groter geworden, er is een nieuw besloten deel bijgekomen (lekker als het eens een keertje wat frisser is), een mooi plantendak er bovenop en nieuwe chique tegels overal. Het aantal wasbakken en douches is ook weer uitgebreid zodat de voorzieningen extra ruim zijn en bovendien zijn ze op ieders maat afgestemd: alles loopt af qua hoogte en dat maakt het



visueel ook spannend en aantrekkelijk.

Verder wordt het warme water nu niet alleen door de zonnepanelen maar ook door onze centrale verwarming op versnipperd hout opgewarmd: weer meer gebruik van duurzame energie en minder elektriciteit.



Jur heeft bovendien in het nieuwe deel een schattig hoekje gemaakt voor de mensen met trekkers tentjes: je kunt er beschut zitten, je gasstelletje neer zetten om te koken, water tappen en direct ook afwassen.



En ander project was afgelopen jaar het bestraten van een deel van het terras bij de vijgen boom. En natuurlijk komt daar ook een tuintje bij, maar dat wacht op het voorjaar.

PERSOONLIJK NIEUWS



Nadat Zarina vorig jaar van haar paard gevallen was en haar arm gekneusd had, wilde ze eerst niet weer gaan paard rijden. Gelukkig is ze dit najaar weer begonnen en heeft ze er weer veel plezier. Voor ons is het vertederend om onze dochter fier rechtop te zien zitten op dat paard, dat tig keer zo groot is als zij!

En Todor is weer gaan voetballen nadat hij er een aantal jaren geleden mee was opgehouden: "dat was veel te vermoeiend want ik moest zoveel rennen". Hij speelt nu het liefst als middenvelder want dat ren je lekker veel. Het kan verkeren. Hij is nu echte tiener en wordt dan wel steeds zelfstandiger, maar hij wil wel graag dat



Jur regelmatig meegaat naar wedstrijden. Lisa hoeft niet, "die weet niets van voetbal".



Met Lisa gaat het ook steeds beter nadat in 2010 een nier weggehaald is vanwege een tumor. Er zijn geen uitzaaiingen dus alles gaat goed, alleen het herstel ging langzaam, dus des te plezieriger dat er nu eindelijk echt vooruit gang in zit! En dat komt trouwens goed uit, want nu heeft Jur in december een stevige buikoperatie moeten ondergaan. Gelukkig gaat het ook met hem verder goed, maar hij zal het een tijd rustig aan moeten doen om weer zijn oude vorm terug te vinden. Daarom



zal hij dit jaar hoogstwaarschijnlijk geen wandeltochten kunnen begeleiden.....

VRIJWILLIGERS

Onze "vaste" lokale hulpkrachten van afgelopen jaren zijn helaas voor ons bijna niet meer beschikbaar. Emily is gaan werken als begeleidster van vakantie kampen en Clement is bij de brandweer gegaan. Wij zijn uiteraard blij voor hen maar we hebben hier plaatselijk helaas (nog) geen vervangers voor hen kunnen vinden. Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om op een naturistenterrein te gaan werken!



Daarom zoeken we nu mensen die komende zomer de schoonmaak (sanitair, gîtes, studio's, bar) en eventueel de afwas willen doen. We bieden een gratis plek op de camping tegen gemiddeld drie uur per dag werken, voor minimaal twee weken. We zoeken hulp voor het hele seizoen, dus vanaf 15 mei tot 15 september. Als je geïnteresseerd bent, laat het dan even weten dan kunnen we verder over leggen over hoe en wat, voor hoe lang en voor welke periode. Alvast onze dank!

EEN VERZOEK

Tot slot een verzoek: het gastenboek van onze site is verdwenen en daarmee ook veel reacties van gasten. We zitten nu inmiddels bij [Zoover](#) als gastenboek dus als je nog een reactie wilt plaatsen, graag. Leden van de NFN willen wij graag vragen een reactie op de [NFN-site](#) te plaatsen. En ieder die frans beheerst kan dat ook doen op de franse site [Petit Futé](#). Beschrijvingen van onze camping zijn voor ons waardevol: hoe meer (verschillende) reacties, hoe beter de eventuele gasten zich een beeld kunnen vormen van wat we wel en wat we niet te bieden hebben !



Tot slot



Zoals altijd, ben je het hele jaar door van harte welkom: op de [camping](#) van 15 mei tot 15 september (in mei en september een korting van 20% en in juni van 10 %) en het hele jaar door in onze mooie studio's en gîtes (in midden en laag seizoen fikse kortingen). Vergeet niet te [reserveren](#) als je in het hoogseizoen op de camping wilt verblijven en altijd voor [de studio's en de gîtes](#).



Wij wensen ieder een gezond en blij 2013 en hopen jullie binnenkort weer te mogen verwelkomen met een glas op ons terras.

Lisa, Jur, Todor en Zarina