

La Combe de Ferrière

TWINTIG JAAR !!

Twintig jaar geleden hebben we dit prachtige plekje in de ruige, stille en schitterende Zuid Franse Cevennes ontdekt: een ideale plek om een naturisten-camping te beginnen dachten we zo en we zijn er gebleven om nooit meer weg te gaan. Dat laatste weet je natuurlijk maar nooit, maar voorlopig blijven we nog met veel plezier onze gasten op de camping, in een gîte of in een studio ontvangen met een lekker drankje of gezellig samen aan één grote tafel eten.

EEN FEESTJE

Toen we hier kwamen was er niets, behalve een indrukwekkend huis waarvan een deel op instorten stond en een verwaarloosd stuk grond met nog drie appelbomen, een volkomen overwoekerde ruïne en verder erg veel bramen, bramen en nog eens bramen.

We verheugen ons er al op om in mei de buurt uit te nodigen en te laten zien wat er in die twintig jaar gewijzigd is. Dan gaan we onder het genot van een "apéro" (een drankje met een feestelijk hapje) gezellig herinneringen ophalen over hoe Bernon met zijn "tracto-pelle" (sjofel) hier alles uitgevlakt heeft, dat de oude burgemeester de gîte geopend heeft en welke fouten we in het Frans maakten. En natuurlijk gaan we toosten op twintig jaar La Combe en hoe dit historische pand weer tot leven is gekomen. En we zullen zeker grapjes maken over hoe er nu tenten geplant worden in plaats van graan en dat de mensen er nu beduidend minder gekleed bijlopen dan vroeger!

TWINTIG JAAR = TWINTIG PROCENT



Daarnaast leek het ons leuk om ook onze gasten mee te laten delen in de feestvreugde. Vandaar dat we 20 % korting bieden op een verblijf op de camping (verhuur uitgezonderd) in mei, juni en september. Het voorjaar is hier doorgaans fantastisch met een overvloed aan bloemen, geuren en kleuren en september heeft iets heel speciaals; een soort bezonnenheid en bezinning met overdag lekker weer en 's avonds misschien een drankje in de bar of genieten van de sauna.

En natuurlijk gaan we weer een boekje maken; na het succes van ons jubileum boekje over de eerste 5 jaar en vervolgens over 10 jaar La Combe, wordt het nu dus over een periode van 20 jaar. We moeten het nog gaan schrijven, maar op 15 mei gaan we het eerste exemplaar uitreiken aan elke gast die ons met een bezoek vereert. Waarschijnlijk staan er ook weer een paar heerlijke recepten in.....



EEN VERNIEUWD SANITAIR GEBOUW

Het stond al een tijdje op ons programma maar met alle andere werkzaamheden en gezondheidsperikelen, heeft dat even op zich laten wachten, maar nu is het zo ver: met de hulp van onze trouwe vrijwilligers zijn we in september gestart met een grondige renovatie van het sanitairgebouw. Een nieuw overdekt deel, een nieuw plantendak, een nieuwe indeling, nieuwe tegels, nieuwe wasbakken, nieuwe kranen, extra douches, etc.

Het is zelfs chic geworden vinden we, met mooie grijze antislip-tegels op de vloeren en gebroken witte tegels op de muren. Verder hebben we het binnenplein vergroot zodat je nu nog prettiger heerlijk buiten in het zonnetje kunt douchen, tanden poetsen en afwassen. En als het weer eens wat minder is, kun je in het nieuwe binnendeel lekker beschut in je blootje aan de slag.



En natuurlijk heeft Jur een oplossing bedacht om nog milieu vriendelijker het water te verwarmen. De zonnepanelen van de gîte verwarmen nog steeds trouw het water voor. Het water wordt nu verder op temperatuur gebracht door de centrale verwarming van het huis die werkt op versnipperd hout van ons eigen terrein. En met onze 57 m² foto-voltaïsche zonnepanelen wekken we zoveel elektriciteit op, dat we bijna evenveel elektriciteit produceren als we gebruiken. Zo kunnen we een bijdrage leveren om kernenergie de wereld uit te krijgen, ook in Frankrijk !

OOK FEESTELIJK



De wandelweken in het voorjaar en in september en de losse wandel tochten die Jur van de zomer weer gaat begeleiden, zullen in het kader van ons 20 jarig bestaan, een extra feestelijk tintje krijgen. Wat precies, dat blijft een verrassing!
En voor diegenen die graag nog een keer mee willen met een wandelweek maar liever niet dezelfde tochten willen doen: er zijn zoveel verschillende tochten mogelijk dat je nog jaren hier kunt wandelen met telkens nieuwe vergezichten, zeldzame plantjes, vreemde vogels en heel verschillende landschappen!

Verder komen Pablo en Linda dit jaar weer langs zodat je jezelf feestelijk kunt laten verwennen met een individuele 4 hands-massage of voetzoolreflex-massage. Je kunt ook je horoscoop laten opmaken voor een individueel astrologisch consult.

Ook organiseren we weer Franse les in de eerste week van juli. Lekker buiten in het zonnetje op het terras je Franse best doen: dat heeft toch wel wat !

Een heel ander feestelijk gebeuren is het feit dat de UNESCO het afgelopen jaar de Cévennes erkend heeft als werelderfgoed: we wisten wel dat het hier uitzonderlijk mooi is en nu is het ook nog officieel erkend! En zoals Ike en Jos kunnen beamen (zie ons gastenboek) is het hier ook in het voor- of in het najaar drastisch genieten!



VOORUIT ZIEN

Bij een jubileum hoort een ook blik in de toekomst, en degene van ons die dat het beste kan is onze twaalfjarige Todor. Hij is nu al bezig om de brommer uit te zoeken die hij over twee jaar gaat krijgen (in Frankrijk mag je al met je 14^{de}



brommeren) of de motor die hij gaat kopen als hij 18 is. Hij heeft ons, uiteraard, al uitgelegd hoeveel zijn brommerrijbewijs kost en waar je dat kunt halen. En als wij er niet meer zijn, gaat hij van La Combe een motorcross centrum maken.

Toen we Zarina, onze dochter van 9, vroegen wat zij dan zou willen gaan doen, lag het antwoord natuurlijk voor de hand: een paardrijcentrum creëren. Ze is 100 % een paarden-meisje en elk cadeau is goed, zo lang het maar iets met paarden van doen heeft: zo is ze helemaal gelukkig met haar paardendekbed, haar paardenmok en boeken, video's en films over paarden. Ze wil ook graag een echt paard maar daar zal ze toch een paar jaar op moeten wachten.



En wij? Wij gaan gewoon door met het runnen van de camping, met renoveren en verbouwen! Daarnaast gaat Jur zich verder bezig houden met de exploitatie van ons bos en de oudervereniging van de scholen en Lisa gaat haar vrijwilligersactiviteiten van de adoptie oudervereniging verder uitbouwen.

ONZE DANK

En tot slot willen we ieder bedanken die ons geholpen heeft (vrijwilligers, familieleden, burens, gemeente, etc.) en de vele uitingen van steun en belangstelling voor ons wel en wee welke we door de jaren heen mochten ontvangen, evenals voor alle prettige contacten die we met onze gasten hebben mogen hebben. En natuurlijk ook aan jullie, de vele gasten die hier elk jaar weer komen



genieten! Want zonder gasten kunnen wij hier niet blijven! Daarom wijzen we graag op ons [gastenboek](#) want jullie ervaringen worden ook zeer gewaardeerd door mensen die zich oriënteren op wat we hier te bieden hebben. Dus aarzel niet daar iets in te schrijven. Ook sites als [ZOOVER](#) en de [NFN-site](#) waarderen het om ervaringen op te nemen zodat anderen zich goed kunnen oriënteren.

Lisa, Jur, Todor en Zarina



De data van de verschillende activiteiten op een rijtje

[WANDELWEEKEN](#) : 26-5 tot 2-6 en van 25-8 tot 1-9

[FRANSE LES](#): maandag 2 tot en met vrijdag 6 juli

[MASSAGE](#): van 8 tot 21 juli

[Camping](#) open van 15 mei tot 15 september

[Gîtes en studio's](#) het hele jaar door te huur.

[Reserveren](#) doe je [hier!](#)

